

Cesar Millan på promotionturné

När Cesar kom från Mexico till USA jobbade han först i en biltvätt och sedan med att trimma hundar. Men hans målsättning var hela tiden att bli världens bästa hundtränare. När speakern presenterar Cesar på My Dog tjuvar publiken som om det är en rockstjärna på väg upp på scenen, så nog har Cesar lyckats med sin ambition att bli ett världsnamn.

Text: Anita Axelsson Foto: Yvonne Öster



Den amerikanska drömmen – från biltvättare till världskänd hundtränare!

Att Cesar Millan dyker upp på My Dog handlar kanske mer om Cesar som person och mediefenomen än om hundträning. Syftet är helt enkelt att marknadsföra Europaturnén som Cesar kommer på längre fram i vår. För Sveriges del är det den 12:e maj och Hovet i Stockholm som gäller. Cesar har till stor del bjudit in sig själv till Svenska Mässan och han har en egen monter och en hel stab av medarbetare med sig.

Rehabcenter och en tidningsartikel

Efter tiden i trimmet började Cesar att jobba på ett rehabcenter för hundar. Där kom han i kontakt med en del kända personer, bland annat Oprah Winfrey, som ville ha

hjälp med sina hundar. Det här resulterade i att en tidning bestämde sig för att följa hans arbete under tre dagar. Det sista reportern frågade var vad Cesar helst skulle vilja göra nu och svaret blev "En egen TV-show!". Redan nästa dag stod flera produktionsbolag på kö utanför Cesars hus.

När Cesars scenshow på My Dog är slut kliver några modiga hundägare in i ringen och ber att få bli fotograferade tillsammans med Cesar och den egna hunden. Känslan är fortfarande rockshow och det känns väldigt långt till en valpkurs en oktoberkväll på någon brukshundsclubb.

Brukshunden får presstid

Självklart vill Brukshunden få en möjlighet att komma bakom showande och prata

mer om hundträning. Efter några turer står det klart att Brukshunden får 15 exklusiva minuter av Millans tid. Även här fortsätter kändisköret och jag, samt Brukshundens fotograf för dagen Yvonne Öster, får inte på egen hand gå till mötesrummet utan vi blir eskorterade. Där tas vi emot av en viskande assistent och känslan av en scen ur filmen *Notting Hill* är påtaglig.

Äntligen hundprat

Äntligen sitter vi öga mot öga och äntligen är det dags för mer fokus på träning. Som många av oss som jobbar med hundägare så anser sig Cesar jobba mer med människorna än med hundarna. I Sverige när vi jobbar med hundar som har problem tipsar vi ofta ägaren om hur denne kan göra och träna med hunden.

För en del av de hundar som Cesar möter skulle det här arrangemanget inte vara ett alternativ och därför tar han ibland med sig hunden till sitt eget rehabcenter med förklaringen att han vill skydda hunden från ägaren. På Cesars träningsanläggning är det dock inte bara Cesar som tränar med hunden utan främst de andra hundarna. Den nyanlända hunden får helt enkelt vara tillsammans med de andra rehabhundarna och syftet är till stor del att hunden ska lugna ner sig. Ett av de största problemen är att många hundar har överskottsenergi och att det i sin tur leder till andra problem. Både i Sverige och i Mexico finns en tradition att både gå promenad och att göra saker med hunden, vilket gör att våra hundar kanske är mer harmoniska än de som finns i USA där de här vanorna inte är lika vanliga.

Hundar är inte korkade

En av Cesars största svårigheter när han jobbar med hundar där det inte fungerar är att ägarna ofta skyller på andra människor eller på att hunden är dum eller korkad istället för att inse, att de själva har en stor del i hur hunden är.

Jag tror, att alla vi som jobbar som instruktörer någon gång också har hört någon ägare säga att hunden är trögtänkt. Cesar menar att det här är ett sätt att slippa se verkligheten men framför allt att slippa ta tag i utmaningen och jobba med hunden. Han menar att det inte finns några korkade hundar, utan att många ägare helt enkelt inte förstår sig på sin hund.

Ingen hundträning på Hovet

För Cesar bygger hundträning på förtroende, respekt och lojalitet och att han vill jobba med hunden och inte emot den. För Cesar är relationen med hunden viktigare än träningen med den. Det här har jag inga



De modigaste passade på att bli fotade tillsammans med Cesar på My Dog.

svårigheter att hålla med om. Dock har jag svårt att få ihop det med en del av de inslag som jag har sett på TV där träningen har baserats på metoder som är förbjudna enligt våra svenska djurskyddslagar. Personligen hoppas jag att vi är många inom SBK som inte kan tänka oss att praktisera de delarna av Cesars träning.

Eftersom vi enligt lag till exempel inte får använda stackel eller eldressyr är jag nyfiken på Cesars tankar om det och vad han ser som alternativ. Cesar ser det inte som något problem och berättar att när han växte upp på landet, såg han aldrig sin farfar använda de metoderna och om han jobbade som hundtränare här skulle han använda ett koppel och även belöningar.

När Cesar besöker Europa i vår kommer hans framträdanden bestå av föredrag och scenshow, någon praktisk hundträning kommer det inte att bli på scenen. Med tanke på vår svenska djurrättslagsstiftning är det kanske bra. Men alldeles säkert kommer hans framträdande att vara väldigt roande och förhoppningsvis kan det få människor att bli intresserade av att lära sig mer om hunden, dess beteenden, relationen till den samt olika sätt att träna.

Mer energi hos tävlingshunden

Eftersom vi är många som använder belöningar när vi tränar så ber jag Cesar att ge sin syn på fördelar och nackdelar med det. Cesar menar att en av nackdelarna är att hunden kan bli som en robot och helt fixerad vid belöningen. För en tävlingshund gäller att vi vill att den ska vara på en högre energinivå än en sällskapshund och i det fallet tycker Cesar att belöningar fungerar utmärkt.

Cesar använder sig också av belöningar i sin egen träning men i mindre grad när han tränar problemhundar, eftersom han då snarare strävar efter att få ner hundens energi och få den mer balanserad, vilket han anser är svårare att

uppnå med belöningar. Själv har Cesar aldrig tävlat och han känner inte heller någon längtan efter att göra det, men han har provat att vara skyddsfigurant.

SBK bjuder in Millan

Intervjun avslutas med att Millan får en inbjudan om att komma till någon av våra brukshundsclubbar. Cesar ser genuint intresserad ut och han tycker att vår unika organisation låter väldigt intressant. Naturligtvis kan han inte själv acceptera inbjudan utan hänvisar till sin produktionsassistent.

Som sista fråga kan jag inte hålla mig ifrån att fråga Cesar vad han helst skulle vilja göra nu. Även denna gång är svaret "En TV-show", men den här gången inriktad på information om att hundar behöver promenader och aktiviteter. Cesar skulle helt enkelt vilja komma in tidigare i processen och innan det har gått snett för hunden och familjen. Vi får väl se om produktionsbolagen köar även denna gång. Oavsett vad man tycker om Cesars träningsmetoder så går det inte att komma ifrån att karln gör ett sympatiskt intryck, har en fängslande personlighet och presenterar det han tror på på ett proffsigt och underhållande sätt. □